



Bart de Haas struint al vijfendertig jaar door de Canadese wildernis. Ooit trok hij er met rugzak en jachtgeweer alleen op uit. Maar zijn verhalen over bruine beren en de smaak van wilde zalm zorgden al snel voor aansluiting. Tegenwoordig gidst hij avonturiers die alles willen weten over kaart en kompas, eetbare planten en groot wild door de bush. Portret van een woudloper uit Wassenaar.

'Trekken van niets naar nergens'

WOUDLOPER BART DE HAAS



Om 11.00 uur 's morgens start de piloot zijn eenmotorige watervliegtuig. Met veel kabaal taxiet het toestel over het grote meer van Atlin in het noordwesten van Brits Columbia. In dit afgelegen dorp van goudzoekers, jagers, drop-outs en gecultiveerde natives lopen alle wegen dood. Dit is het einde van de beschaving. Wat rest, zijn tienduizenden vierkante kilometers ongetemde wildernis. Wie daarin voor onbepaalde tijd wil verdwijnen, vliegt naar een zorgvuldig uitgekozen kampplaats. Maar vandaag is alles anders. Vandaag weet alleen de piloot waar de reis heen gaat. De coör-